

# Reisverslag Bulgarije – Sunny Beach



Donderdag 11 juli tot en met donderdag 18 juli



De deelnemers: Sjoerd, Michiel, Bas en Madieke



De begeleiding: Tanja en Robert



## Donderdag 11 juli

Heel vroeg gingen we verzamelen. Maar dan écht... heel... erg... vroeg! Rond 1.15 uur spraken we af op Schiphol bij de rood met wit geblokte kubus. Uiteraard waren Bas en Sjoerd veel te vroeg. Madieke was mooi op tijd en Michiel kwam wat later. Geen ramp, we hadden tijd genoeg.



Na het inchecken van de bagage zijn we door de paspoortcontrole gegaan en werden daarna de eerste biertjes gedronken door Bas en Michiel. Even later liepen we naar de gate en warempel, iedereen mocht mee van de douane. Lekker 's nachts in het vliegtuig, terwijl de zon haar stralen over de eerste wolken spreidde. Een heel mooi gezicht!



We zijn veilig geland op de luchthaven van Bourgas. Daar stond onze bus al te wachten, uiteraard de laatste in de rij. Een lekker busritje volgde en eenmaal bij het hotel konden we niet inchecken. Daar mochten we nog even op wachten, want de kamers waren nog niet klaar (we waren natuurlijk ook wel erg vroeg bij het hotel, zo rond half 10 in de ochtend). Michiel had geluk, zijn kamer was in orde. Onze bagage dumpten we daar en toen gingen we samen verder.



We zijn lekker even het stadje in geweest, over de boulevard gestruind, gezellig langs marktkraampjes gelopen en even later belandden we weer in het hotel. Op de kamer van Michiel hebben we ons omgekleed en daarna hebben we heerlijk genoten van de ligbedden, in schaduw en zon, en het heerlijk verkoelende zwembad.

Rond drie uur kregen we de sleutels van onze kamers en de all-in polsbandjes en toen kon het feest pas echt beginnen! Dus gingen we lekker even dutten op onze hotelkamers... Niet lang daarna begonnen we aan ons eerste all-in diner. Het was erg lekker, volop keuze met een lekker drankje erbij. Na het eten hebben we de plannen van de vakantie nog even door gesproken en even later gingen we lekker slapen. Bas en Michiel moesten het samen even afsluiten op het balkon van Michiel, maar ook zij waren op tijd naar bed.





## Vrijdag 12 juli

Vanochtend hadden we om 9 uur in de lobby afgesproken om gezellig samen te ontbijten. Bas was als eerste en even later kwam de rest er ook bij. Alleen Michiel liet nog even op zich wachten, maar die schoof later ook gezellig aan. Een heerlijk ontbijt volgde, met allerlei keuzes. Het typische Hollandse ontbijt is hier wat lastiger, maar dat maakt ons niets uit! We gaan ook voor gerechten die we nog nooit geproefd hebben, lekker hoor!



Na het ontbijt hebben we lekker gelegen bij het zwembad. Een dutje, puzzelboekje, maar ook zwemmen deden ons heel goed. Niet veel later (althans, zo voelde het), was het tijd voor de lunch! De lunch leek een beetje op het diner wat betreft keuzes. Erg lekker, zo'n gedeeltelijk warme lunch. En ook hierbij weer een lekker drankje naar keuze.



Na de lunch zijn we ons klaar gaan maken voor de activiteit van de dag; het aquapark! We gingen erheen wandelen, wat gelukkig maar een kwartiertje duurde. We zouden er om drie uur zijn en stipt om 3 uur gingen we ook naar binnen. Het was heel erg leuk daar, heerlijke ligbedden en een rustig riviertje wat je met een bootje kon bevaren.





Sjoerd was wel in voor iets heftigers, dus Robert ging met hem mee. Ze hebben bijna alle glijbanen gehad, wat een avontuur! Ook is er heerlijk gezwommen in het golfslagbad. De lucht werd op een gegeven moment wel heel bewolkt en het begon zelfs te regenen. Gelukkig maar een paar druppels en voor je het wist, scheen de zon weer. We hebben het heel leuk en gezellig gehad in het aquapark.



Daarna gingen we terug naar het hotel voor ons diner. Wederom geslaagd, mede dankzij de pizza's. Na het diner hebben we ons opgefrist, Michiel in zijn uitgaansoutfit, en zijn we naar de boulevard gegaan. Heerlijk gestruind en ook even een drankje genomen. Eenmaal terug bij het hotel, dronken we er nog eentje en toen was het bedtijd.

## Zaterdag 13 juli

Vandaag hadden we wederom afgesproken om gezellig samen te ontbijten om 9 uur. Dit keer was het niet alleen Michiel die wat later kwam, maar ook Madieke en Tanja hadden zich verslapen. Uiteindelijk hebben we toch gewoon gezellig samen ontbeten. Na het ontbijt besloten we lekker aan het zwembad te gaan liggen.



De puzzelboekjes kwam weer tevoorschijn, de leesboeken en ook een lekker drankje werd gehaald bij de bar. In de zon of in de schaduw, liggend of zittend, zwemmend of droog, we genoten lekker. En niet veel later was het alweer tijd voor de lunch. Wat een luiervakantie!!



Na de lekkere, gezamenlijke lunch, besloten Michiel en Robert naar het strand te gaan, terwijl Tanja met Sjoerd, Bas en Madieke achterbleef. Zij gingen lekker aan het zwembad vertoeven, heerlijk relax. Michiel en Robert hadden het net zo relax op het strand. Een lekkere parasol gehuurd en maar genieten van zon, zee en strand. Fijn!

Weer herenigd was het zo goed als tijd voor het diner. Na een gezellig drankje bij de bar gingen we kijken wat het hotel ons vandaag te bieden had. Wederom was het lekker. Na het diner kwamen de toetjes ook weer voorbij, een klein hoogtepuntje voor eenieder.



Toen we uitgeeten waren, besloten we even lekker naar de boulevard te gaan. Hier hebben we weer heerlijk gestruind, wat souvenirjes gekocht en uiteraard een drankje gedaan. Maar wat bleek: het was Happy Hour! Dus twee drankjes voor de prijs van één... Toen die op waren, gingen we lekker zwalkend naar het hotel terug! Maar wat was het gezellig! Toen was het wel bedtijd, morgen weer en dag!





## Zondag 14 juli

Vandaag was het een echt zondag. We waren van plan om naar het stadje Nessebar te gaan. Lekker even met de bus en Bulgaarse cultuur proeven. Bij het ontbijt besloten we dat 's middags te doen, zodat we de ochtend hadden om lekker te chillen. Dat hebben we gedaan ook! Heerlijk aan het zwembad, wederom met een boekje of de oogjes dicht.



Toen het lunchtijd werd, besloten we ook 's middags niet naar Nessebar te gaan. Het was zo warm en we waren gewoon heerlijk lui! En dat mag best, op vakantie, aldus Madieke. Sjoerd had ook nog vrienden gemaakt; in het zwembad was een stel Russen aan het ballen en Sjoerd ging gezellig meedoen. Dat vonden de Russen ook wel leuk.



Ook Michiel en Bas hadden een avontuur meegemaakt! Op zo'n luie dag gebruik je natuurlijk de lift en ga je niet traplopen. Bas en Michiel voortaan wel, want toen zij met lift onderweg waren naar de hotelkamer (welgeteld één hele verdieping) bleef deze hangen! Met vier jongens stonden ze daar, noodkreten uit te slaan. 10 minuten later ging de lift verder en konden onze jongens veilig ontsnappen. De volgende keer dus toch maar weer de trap!



Na de lunch hebben we lekker weer aan het zwembad gelegen. Deze keer had Robert ook gezorgd voor een bal. Met die leuke strandbal hebben we lekker gespeeld. Even later gingen we ons douchen en omkleden voor het diner.



Vandaag hadden ze lekker gebakken aardappeltjes, hmm! En alweer vielen de pizzapunten goed in de smaak bij onze heren. Na het eten hebben we lekker wat gedronken bij de bar en een spelletje gespeeld. Sjoerd, Michiel, Tanja en Robert hebben het kaartspelletje pesten gedaan en Bas en Madieke kozen ervoor om te gaan poolen. Tanja was de grootste pestkop, zij had gewonnen.





Daarna was het alweer tijd voor ons bed, want morgen wordt het vroeg dag!



## Maandag 15 juli

Vandaag was het heel vroeg dag, we hadden om half 8 afgesproken om te gaan ontbijten. En warempel; iedereen was mooi op tijd! Na een lekker ontbijtje zijn we naar de bushalte gewandeld en na even gewacht te hebben, werden we opgepikt door onze bus voor de dagexcursie.



We werden bij een hotel afgezet waar we een drankje aangeboden kregen. Na de koffie, sinas of cola gingen we met de bus verder naar Nessebar. Hier kregen degenen die wilden een korte rondleiding van een half uur door het oude stadje. Alleen Bas koos hiervoor, hij en Tanja gingen samen even de stad in. Madieke, Sjoerd en Michiel bleven samen met Robert achter, even lekker op een bankje in de schaduw.



Toen iedereen weer terug was, liepen we naar een boot. Die boot voer langs de kust, waar we een mooi uitzicht hadden op Nessebar en Sunny Beach. Toen de boot ten anker ging, had iedereen de kans een vishengel uit te gooien. Wij kozen ervoor om op het dak van de boot even te zonnen. Even later gingen we weer verder. Al varende was het best spannend op het dak, met al die wilde golven!



Weer wat later ging het anker weer uit en kon men vissen en zwemmen. Van dat zwemmen kwam niet veel, het weer was minder zonnig dan we gewend waren en de wind maakte het zelfs een beetje koud. Daarna ging de barbecue aan voor de lunch: aardappelsalade en een gebakken makreel vergezeld door een koolsalade. Heel erg lekker!







De boot voer weer rustig terug naar de haven van Nessebar en aldaar stapten we de bus weer in. Die zette ons af waar we waren opgestapt en we liepen lekker rustig terug naar het hotel. Hier trokken we ons even terug in de bar of op de hotelkamer.



Niet veel later was het weer tijd voor het diner. Toen we lekker genoten hadden van de maaltijd, met een toetje na, besloten we op zoek te gaan naar de Flying Dutchman Partybar.





We kwamen uit op de boulevard, waar ook enkele kermisattracties staan. Sjoerd kon het niet laten weer de actie op te zoeken en besloot, samen met Robert, in de Booster te gaan. Na een wandeling (precies de verkeerde kant op) en een vraag van Tanja aan de VVV, kwamen we weer bij de attracties uit. Deze keer besloot Michiel in een enorm hoge zweefmolen te gaan en Sjoerd wilde hem maar al te graag vergezellen. Na een wandeling van zo'n 20 minuutjes kwamen we aan bij de Flying Dutchman. Hier hebben we gezellig een drankje genomen op het balkon (Robert helemaal blij met zijn Bavaria) en naar de Hollandse hits geluisterd.



Even later was het tijd voor ons bedje, waarna we rond half 12 terugkwamen op onze kamers. Morgen maar weer lekker rond 9 uur ontbijten.

## Dinsdag 16 juli

Vandaag was de dag dat we besloten hadden om het oude stadje Nessebar te bezoeken. We overlegden bij het ontbijt en kwamen tot de conclusie dat een ochtendje bij het zwembad wel iets was wat we verdienden. Dus na heerlijk chillend aan het zwembad te hebben gelegen was het tijd voor de lunch.



Meteen na de lunch zijn we naar de bushalte gelopen en namen we de stadsbus naar Nessebar. Nessebar is een oude stad, één van de oudste van Europa. De stad staat op de wereld erfgoedlijst van Unesco. Eenmaal aangekomen liepen we op de gok het stadje binnen. Er kon qua route niet veel misgaan, aangezien de stad op een rond schiereiland is gebouwd. Met een heerlijk uitzicht, je kunt zelfs de bergen van Turkije zien.



Na even rondgelopen te hebben en wat cultuur te hebben gesnoven, begon het wat te rommelen in de wolken. Om het onweer te vermijden hebben we een lekker kopje koffie gedronken bij één van de gezellige restaurants van Nessebar. Even later vervolgde we onze route (droog en wel, de storm was overgetrokken) en kwamen we langs allerlei gezellige pleintjes, mooie winkeltjes en leuke gebouwen. Je kon echt goed zien dat de stad oud was, maar wel goed onderhouden.





We liepen rustig terug naar de bushalte en lieten ons vlak bij het hotel weer afzetten. We besloten ons even terug te trekken in de hotelkamer of een drankje te drinken bij de bar aan het zwembad tot het alweer tijd was voor het diner. Deze keer kregen we de keus uit gebakken aardappeltjes, verschillende soorten vlees, vis en salades, weer wat groentes en ook een keertje lasagne.

Na het diner gingen we gelijk de hort op, op zoek naar een karaokebar. Nadat we er eentje gevonden hadden die binnen het uur begon met karaoke, dronken we er eentje (of twee, want het was hier ook weer happy hour!) en kozen we de liedjes uit die we ten gehore zouden brengen.



Sjoerd beet de spits af, een prachtig optreden! Wat een lefgozer, op het podium. Toen mocht Bas, die ongelooflijk mooi, op de maat en toonvast kon zingen. De monden vielen open! Daarna waren Tanja en Robert aan de beurt, met een duet. Wat een geluk dat het op dat moment nog niet zo druk was in de bar...



Even later deed Bas nogmaals de (inmiddels volle) bar versteld staan. Wat een geweldig ritme, klank en lef heeft die jongen! Ook Sjoerd wilde nog een keer en vroeg de DJ met hem mee te zingen. De DJ zong, maar Sjoerd stal de show, geweldig! Madieke en Michiel kozen ervoor om niet het podium te betreden, die hebben genoten van hun vrienden en andere mensen vanaf hun stoel.



Na de karaokebar was het Michiel die even wat actie zocht. Hij wilde in een attractie genaamd disco. Robert was meegevraagd en ook Sjoerd wilde deze actie niet missen. Een draaischijf op een soort half pipe die al draaiend op en neer ging. We waren niet misselijk, maar moesten na afloop wel even ons evenwicht zoeken.



Toen we terugliepen naar het hotel, waren de winkeltjes al dicht en de straten vol mensen die het feestgedruis van de stad vormden. Waren wij even blij toen we lekker rustig in ons bed lagen. Morgen wordt de laatste echte dag in Bulgarije...

## Woensdag 17 juli

Rond 9 uur hadden we afgesproken samen te gaan ontbijten. Het plan van de dag was 's ochtends naar het strand te gaan, iets waar Sjoerd, Madieke, Bas en Tanja nog niet aan toe gekomen waren. 's Middags zouden we dan zorgen dat onze tas zo goed als ingepakt was en konden we nog lekker relaxen bij het zwembad.



Zo gezegd, zo gedaan. Na het ontbijt vertrokken we met onze spulletjes naar het strand. We huurden een parasolletje en gingen er lekker voor liggen. Michiel en Robert besloten een duik te nemen en meteen de afgesproken actie te ondernemen. Zij gingen de Crazy Sofa doen. Dat is een soort opgeblazen bank die achter een jetski aan wordt getrokken. Wat ging dat hard!!! Dat was, wat actie betreft, het hoogtepunt van de vakantie.





De anderen lagen lekker op het strand, genietend van de zon. Madieke wilde niet zwemmen, maar wel graag met de voeten in het water. Tanja ging met haar mee terwijl de anderen achterbleven op hun handdoekje. Even later gingen Michiel, Robert en Tanja een plons maken in het heerlijke zeewater en daarna was de pret van het strand wel klaar. Michiel en Robert bleven nog even liggen, uitgeput van de Crazy Sofa.

Enmaal bij het hotel aangekomen, namen we een drankje en een ligbed en hielden ons bezig met een zaak waar we heel goed in waren geworden: relaxen. Toen Michiel en Robert terug waren bij het hotel hebben de mannen nog even gezwommen en daarna gingen we lekker lunchen. De middag werd besteed met het inpakken van de tassen en chillen op de hotelkamer.



Daarna hebben we nog even gezellig gezeten bij de hotelbar, waarna we besloten aan ons laatste diner te beginnen. We hebben wederom lekker gegeten, zoals eigenlijk elke dag. Na het eten gingen we terug naar de bar en dronken we nog een paar laatste drankjes. Daarnaast reikten Tanja en Robert de vakantiediploma's uit, een plechtig moment. We sloten de vakantie af door elkaar te vertellen wat er nu superleuk was en wat iets minder was.



Michiel stak van wal en vertelde dat hij eigenlijk alles wel leuk vond, maar vooral de actie van vanochtend; het varen op die bank achter een jetski aan. Daarnaast vond hij het uitgaan ook erg leuk met als hoogtepunt de Nederlandse Flying Dutchman. Hierna was het de beurt aan Bas, die ook alles wel leuk vond. Hij noemde de chagrijnigheid van het personeel van het hotel wel als minpunt. Ook Madieke vond alles erg leuk en Sjoerd was het roerend met haar eens. Voor Tanja was het minst leuk als de toetjes van het buffet op waren en haar hoogtepunt was het luieren aan het zwembad. Voor Robert was de actie een hoogtepunt en hij was het met Bas eens wat betreft een minpuntje.

Al met al mooie verhalen, mooie herinneringen.

Een beeld van ons diner:



## Donderdag 18 juli

Wat begon de dag vandaag vroeg! Om half 5 gingen de wekkers en zoals afgesproken zaten we om 5 uur vanochtend klaar om te vertrekken in de lobby. Niet veel later arriveerde de bus, waar we lekker vooraan een plekje zochten. We moesten nog heel Sunny Beach door om nog meer Nederlanders op te halen. Eenmaal compleet, reden we naar het vliegveld.

Hier checkten we in, lieten onze bagage achter, gingen door de paspoortcontrole en moesten daarna nog zo'n twee uur wachten. Die twee uur wachten was wel gevuld met een lekker drankje, maar vooral ook een terras waar je de vliegtuigen van heel dichtbij kon zien opstijgen en landen. Dat was wel heel erg gaaf, zeker voor Sjoerd.



Even later ging de gate open en vertrokken we naar het vliegtuig. Deze steeg op zoals het hoorde en 3 uur later landden we ook weer netjes op Schiphol. Tanja wist precies de weg, dus liepen we haar achterna. Hier gingen we weer door de paspoortcontrole en wachtten op onze bagage. Toen die compleet was, gingen we nog door de douane, waar Michiel, Bas en Robert nog even hun koffer moesten laten scannen. Niets aan de hand, natuurlijk!

Toen we in de aankomsthal arriveerden, stonden alle ouders ons al op te wachten. Binnen 10 minuten was iedereen weg en weer zijn/haar eigen gang gegaan. Einde vakantie. Maar gelukkig was het in Nederland ook geweldig mooi weer, zodat wel in elk geval in gedachten nog vaak terug naar Sunny Beach konden.



Lieve mensen, bedankt voor deze supervakantie! Hopelijk tot ziens!!



Madieke



Bas



Sjoerd



Michiel



Robert en Tanja

JV1314

